

3 maart 2024

## Van een zondige vrouw en een Farizeeër.

**Lukas 7:36-50**

Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had.

En zoals bij elke gelijkenis kun je ook hier de vraag stellen: wie is wie? Wie is welke schuldenaar? Wie is de zondige vrouw en wie is de Farizeeër? En wie ben jij dan van die twee?

Een Farizeeër is iemand die zich zo stipt wil houden aan de geboden dat hij er voor de zekerheid zélf nog extra regels bij maakt. Het uitgangspunt is mooi. Hij let goed op of hij zich die regels houdt. Maar helaas ontaardt het er al gauw in dat hij er ook en vooral op let of ándere mensen zich aan de regels houden. De regels ként hij, de mensen niet...

De vrouw is een zondares. Dat betekent vast niet dat ze iets gestolen heeft. Iedereen in de omgeving weet wat dit voor een vrouw is.

Zij komt de voeten van Jezus zalven. En Simon denkt: Och och, de grote profeet Jezus weet niet eens wie zij is.

En dan komt Jezus met zijn gelijkenis. En Simon merkt dat Jezus niet alleen de vrouw kent, maar dat Hij ook hem doorheeft.

Er was eens een geldschieter. En er waren twee schuldenaars.

Hé, verrassend. Twéé schuldenaars. Eentje toch? Alleen die vrouw toch?

Twéé verloren zonen? Eentje toch? Alleen degene die is weggelopen toch? Nee, het zijn er twee. Ook die oudste, brave, chagrijnige, die was thuisgebleven...

De schuldenaars hebben allebei schuld, de één meer dan de ander, maar van beiden wordt de schuld kwijtgescholden. Degene met de hoogste schuld zal het meest dankbaar zijn. Of nee, goed luisteren, die zal de geldschieter het meest liefhebben.

Maar Simon - wat is zijn schuld helemaal?

Zou het misschien te maken kunnen hebben met dat liefhebben...?

Simon wordt ontmaskerd met het werkwoord 'zien'.

En zie, een vrouw! (7:37)

Toen de Farizeeër dit zag... (39)

Zie je deze vrouw? (44)

Simon ziet het - maar háár ziet hij niet. Hij bekijkt haar, wellicht zelfs met wellust. Kijk es wat ze doet!

Jezus draait zich om, van Simon af, naar de vrouw. Alsof Hij aan Simon duidelijk wil maken dat ook hij zich moet omdraaien, bekéren om zijn medemens, die vrouw, te kunnen gaan zién en liefhebben.

Zie je deze vrouw?

Het gaat Jezus om oprechte belangstelling voor de vrouw.

Het gaat Hem ook om haar voorbeeldfunctie! Niet de Farizeeër maar de zondares is de ander tot voorbeeld. Kijk maar goed naar haar. Je kunt nog heel wat van haar leren als het om liefhebben gaat. Kijk eens hoe ze Mij liefheeft. Wat schiet jij daarin tekort.

Kan het zijn dat Jezus hoopt dat Simon zich uiteindelijk als de geldschieter van het verhaal gaat gedragen? Als iemand die de ander royaal liefheeft, omdat hij dat heeft afgekeken bij Jezus en ja, ook bij die vrouw.

---

Suggesties voor een gesprek.

1. Wie uit Lukas 7:36-50 ben jij?
  2. Wat bedoelt Jezus in vers 47? Moet je eerst onderuit gaan om meer liefde van en voor Jezus te kunnen ervaren?
  3. Welk verband zie jij tussen een streng geloof en vrouwonvriendelijkheid? Of, iets lastiger misschien, welke spanning zie jij tussen wellust en vroomheid?
  4. Kun je een paar voorbeelden in de evangeliën bedenken (of opzoeken) waarbij Jezus iemand ziet? Praat daar eens over door.
  5. De vrouw voelde zich niet gezien (hooguit bekeken) door de mannenwereld. Hoe loste zij dat op? Wat kunnen wij daarvan leren?
-