

11 februari 2024

## Zij die buiten staan, krijgen alles in gelijkenissen te horen.

### Markus 4:11

Wat zégt Jezus hier? Dat de mensen die buiten staan lekker niets begrijpen, zodat ze niet tot inkeer kunnen komen...? Heeft Hij zijn gelijkenissen dáárvor bedoeld?

Een gelijkenis is toch een vergelijking, een verhaal uit het leven gegrepen om iets duidelijk te maken, te vereenvoudigen, ons aan het denken te zetten over onszelf en over God? Zo! Hebt U het over mij - ben ik die verloren zoon? Bent U die vader? Bent U mijn barmhartige Samaritaan? Ben ik die man die langs de kant van de weg ligt?

Jezus heeft het over het geheim van het koninkrijk van God. Dat geheim is blijkbaar zo groot dat wij het niet rechtstreeks aan kunnen. Het moet in beelden tot ons komen. Gelijkenissen.

Nou, om dan maar in de sfeer van beelden te blijven: Vergelijk het evangelie maar met de zon. Daar kun je niet zomaar rechtstreeks in kijken. Daar heb je een zonnebril bij nodig. Als het Licht om je heen te fel wordt en je wilt tóch blijven kijken en dingen zién, dan zet je zo'n bril op.

Maar – dat kan ook tegen je gaan werken. Je rijdt met je auto in de Alpen – onder een stralende zon. Zonnebril op! Ineens is daar een tunnel: Help! Daar heb je niéts aan je zonnebril. In plaats van dat je méér ziet, zie je minder!

Zou het kunnen dat Jezus zoiets bedoelt als Hij hier zegt dat sommige mensen juist vanwege zijn gelijkenissen minder gaan begrijpen van God? Doordat ze in het dónker zijn?

Oké, maar dan krijg je de volgende vraag: Waarom moeten sommige mensen in het dónker zijn? Waarom mag de één Gods geheimen wel zien en de ander niet? Waarom maakt Jezus twee groepen: de leerlingen - en hen die buiten zijn?

Ja – doet Jézus dat? Wekt Hij die indruk: dat Hij hele groepen mensen buitensluit? Kijk eens in 2:13, 4:1, 6:34. Jezus boycot geen mens, Hij heeft medelijden met hen! Hij gunt ze het evangelie.

Maar, helaas, sommigen doen hun oren en ogen dicht. Dat beeld komt van Jesaja: *Zij hebben het onderwijs van de Heer van de hemelse machten verworpen. Ze hebben de woorden van de Heilige van Israël veracht. Zij kunnen met hun ogen niet zien en met hun oren niet horen.* (Jesaja 5:24, 6:10). Dit zijn zij die buiten staan. Ze kunnen Jezus niet begrijpen omdat ze dat niet willen. Opdat zij zich niet hoéven te bekeren – zo vertaalt de Naardense Bijbel Markus 4:12.

Hoe meer afstand je neemt van iemand, hoe slechter je die persoon kunt verstaan. Zo eenvoudig is het.

Ja maar, je móét soms toch ook afstand nemen om iets of iemand objectief te kunnen beoordelen? Is zomaar blind in God geloven niet heel onwetenschappelijk? Je móét er toch af en toe even buiten gaan staan?

Frans de Waal bestudeert het gedrag van apen. Hij ontdekte dat ze in Japan heel anders te werk gingen dan in het Westen. In Japan gingen de onderzoekers tijdelijk déél uitmaken van een apenkolonie. Binnen de kortste keren begrepen zij het apengedrag veel beter dan hun westerse collega's...!

Jezus daagt ons uit: Durf je dicht bij Mij te komen? Hoe dichtere je Mij nadert, hoe meer je zult ontdekken van de geheimen van God. En je weet niet wat je dan overkomt. Je hele denken wordt nieuw.

---

#### Suggesties voor een gesprek.

- Als jij een Bijbeltekst niet meteen begrijpt, wat is dan jouw reflex?
  - Ik neem wat afstand van God.
  - Ik voel verlangen om God toch te begrijpen.
- Wat zou iemand ervan kunnen weerhouden om zich te willen bekeren...? Hoe zit het met ons eigen verlangen om ons te bekeren? En waarvan dan? Hoeveel invloed heeft Jezus op jouw denken?
- Praat eens door over het (on-)wetenschappelijke van ons christelijke geloof. Moeten we niet af en toe wat meer afstand nemen?
- Een groep catechisanten van VWO-niveau zucht omdat de Bijbel zo moeilijk is. Twee VMBO-stagiaires uit Indonesië doen tijdelijk mee in de groep. Zij zitten met hun neus in hun bijbel, zo gretig. Op wie lijken wij meer?
- Wat is jouw favoriete gelijkenis? Waarom?