

**Een zwanger meisje zingt dat God grote dingen heeft gedaan. Lukas 1**

Een zwanger meisje: is dat een toonbeeld van kwetsbaarheid of van kracht? Of van beide?

In Openbaring 12 gaat het over een vrouw met een krans van sterren om haar hoofd: ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën. Er verscheen een vuurrode draak. Hij ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra het geboren was.

Wáárom is die verschrikkelijke draak met al zijn kracht zo doodsbang voor die kwetsbare vrouw met haar kindje...?

Moet je horen wat Maria zingt: Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij heeft zijn macht getoond en de kracht van zijn arm. Hij heeft uiteen gedreven wie zich verheven wanen. Hij heeft heersers van hun troon gestoten. Hij heeft rijken weggestuurd met lege handen.

Dit gaat over die draak in al zijn dreigende grootheid. Zijn hele systeem dondert als een kaartenhuis in elkaar. Voor ons in het rijke westen is dat trouwens best confronterend...

Ja, en dan zingt Maria het dus zo alsof het al gebeurd is. In de NBV zie je dat helaas niet zo terug, maar wel in andere vertalingen: God hééft het gedaan. Maria zingt in de verleden tijd.

Is dat grootspraak? Het naïeve geloof van een tienermeisje?

In Daniël 2 mag de profeet iets zeggen bij de droom die Nebukadnessar gehad heeft. De koning ziet een beeld met een gouden hoofd, zilveren borstkas, bronzen buik, ijzeren benen en klei in de voeten. Hij ziet ook een steentje losraken van een berg. Het hele beeld gaat ondersteboven. Daniël heeft begrepen wat er zou gaan gebeuren. En er is nog iemand die dat begrepen heeft: de draak. En die wil maar één ding: uit alle macht proberen om dat steentje tegen te houden. En dus: vóór die zwangere vrouw staan!

Het steentje begint heel klein: als een foetus. Maar Maria ziet - in dat kleine - dat God iets groots voor haar gedaan heeft. Want dat Hij daarmee iets losgemaakt heeft wat groot zal zijn voor de wéreld.

God heeft Maria gezien. Daar draait alles om: dat de hemel je ziet.

Als Hij je ziet, ga je zelf de dingen anders zien. Met Hem mee. Dan worden de grootmachten kleinsmachten. En dan krijgt jouw eigen klein leven ineens grote betekenis. Alles gaat op de kop.

Een zwangere vrouw - daar kan geen man tegenop.

Een zwangere Maria - daar kan geen draak tegenop.

Suggesties voor een gesprek.

1. Hoe (on)belangrijk is Maria in jouw geloof?
2. Hoe vind je het dat Maria in de voltooid tijd spreekt? Waarom vind je dat wel/niet te triomfantelijk? Waarom vind je sommige liederen wel/niet te triomfantelijk?
3. Wat heb jij in het actuele wereldgebeuren aan zo'n droom uit Daniël 2? Of aan zo'n visioen uit Op.12?
4. Kun je voorbeeldjes noemen van kleine werkjes van God, die op iets groots zouden kunnen uitlopen? Uit de Bijbel? Uit je omgeving? Uit je eigen leven?
5. Wat doet het met jou dat de rijken met lege handen weggestuurd worden? Welk gevoel en welk voornemen maakt dat in jou los?
6. Voel jij je gezien door God?