

Programmaboekje



Interkerkelijke viering in het Lepelaarplantsoen
7 augustus 2022
Maassluis

Voorgangers: Emile Pruim (OVD), Marianne Paalvast en Pim Brouwer
Band: Corina Kouwenhoven, Anne Kirsten Steinhauser, Koos van Hartingsveldt, Maarten van Hartingsveldt, Bernd den Broeder, Martijn Abtswoude, Mieke van der Linden, Richard Louws
Koor: Christel van Berkel - Verlaan en Saskia Manga Owona
Lector: Marjolijn Sonneveld
Techniek: Wouter van Toor

Deze viering is een initiatief van Theater Koningshof, Protestantse Gemeente Maassluis, de Ark (Nederlands Gereformeerde Kerk) en de Andreas Petrus en Paulusparochie (Rooms Katholieke Kerk)

Welkom

Licht

Lied: *Zolang er mensen zijn op aarde* LIEDBOEK 981

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Bemoediging en groet

Vredegroet

Gebed om ontferming

Steeds afgesloten met keerzang: HEMELHOOG 537

The image shows a musical score for a prayer. It consists of two systems of music, each with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The lyrics are written below the notes.

Heer, ont-ferm U, Heer, ont-ferm U,
Heer, ont-ferm U. A - men.

Lied: *Uit de diepten roep ik u* LIEBBOEK 130C

1. Uit de diepten roep ik U
Heer, mijn God.
Ik heb U nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
Heer, luister toch.
2. Als U niets dan zonden zag,
Heer, mijn God,
wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag,
ons diep ontzag.

3. Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God.
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.
4. Israël, hoop op de Heer.
Hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

Lied: *Toekomst vol van hoop* SELA

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein: *U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht. *Refrein*

4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Zondagsgebed

Moment met de kinderen

Lied: *We zullen opstaan!* OKÉ4KIDS 51

Refrein: *Wij zullen opstaan, en met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan, en met Hem meegaan
Als Jezus komt!*

Blijf niet treuren – Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren – Helpt je toch niet meer
't Zal gebeuren – Dan komt de Heer! *Refrein*

Lezing: *Jesaja 65:17-25* (BIGT)

De Heer zegt tegen zijn volk: 'Let op wat ik ga doen. Ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken! Iedereen zal het verleden vergeten, niemand zal meer aan vroeger denken. Jullie zullen allemaal blij zijn met mijn nieuwe schepping. Iedereen zal juichen! Ik maak van Jeruzalem een nieuwe stad. Een stad waar de mensen vrolijk zijn en juichen. En ik zal zelf ook juichen. Ik zal blij zijn met Jeruzalem en met mijn volk. In de stad zal niemand meer klagen, niemand zal er nog huilen van verdriet. Er zullen geen pasgeboren baby's of jonge mensen meer sterven. De mensen zullen pas sterven als ze honderd jaar zijn. Alleen mensen die slecht leven, zullen eerder doodgaan. De mensen in Jeruzalem zullen huizen bouwen en er zelf in gaan wonen. Ze zullen wijngaarden aanleggen en zelf de druiven opeten. Niemand anders zal in hun huizen wonen, niemand anders zal van hun druiven eten. Iedereen zal zelf kunnen genieten van alles wat hij met zijn eigen handen gemaakt heeft. Want de inwoners van Jeruzalem zullen lang leven. Mijn volk zal oud worden, zo oud als een sterke boom. Hun harde werken zal niet voor niets zijn. En hun kinderen zullen niet sterven aan vreselijke ziektes. Ze zullen een volk zijn dat door mij gezegend is, zij en al hun

nakomelingen. Nog voordat ze mij roepen, zal ik antwoord geven. Terwijl ze nog aan het bidden zijn, doe ik al wat ze vragen.'

De Heer zegt: 'Er komt een tijd dat niemand meer kwaad doet. Dat beloof ik. Geen mens zal nog iets slechts doen op mijn heilige berg. Dan eet een wolf samen met een lam. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een slang eet geen levende dieren meer.'

Lied: *Familie* OPWEKKING 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

*En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God,
een eindeloos leven.*

Lezing: *Openbaringen 21:1-5a* (BIGT)

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: 'Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. 4Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.' God, die op zijn troon zat, zei: 'Ik maak alles nieuw.'

Verkondiging

Lied: *Heer uw licht en uw liefde schijnen* OPWEKKING 334

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein: *Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord
dat het licht overwint.*

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid,
uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij,
uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. *Refrein*
3. Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar
wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. *Refrein*

Gebeden

Lied: *Onze Vader* HEMELHOOG 545

Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan
in de hemel,
zo ook hier op aard'.

Onze Vader in de hemel,
geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen,
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Amen, Amen!

Mededelingen & Collecte

Toelichting en QR-code vind u op de achterkant van de liturgie

Slotlied: Gebed om zegen

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

*Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.*

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven;
zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

*Vader, maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn,
wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij,
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.*

Zending en zegen

Muziek

U bent van harte uitgenodigd op de koffie in het Atrium en op het terras. Het eerste bakkie is van ons. Blijf aansluitend gerust plakken en bestel iets aan de bar. Zo helpt u om dit feest met Koningshof ook voor de komende jaren mogelijk te maken!

Toelichting bij de collecte

Toen Elsa op haar twaalfde haar ouders verloor, was ze vastbesloten geld te verdienen om voor haar broertjes te zorgen. Een eigenaar van een bar bood haar een baantje aan, maar het was een valstrik. Jarenlang werd zij nacht in nacht uit misbruikt. Maar nu is Elsa vrij, dankzij IJM.



Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten.

International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. De organisatie bestaat uit advocaten, donateurs, undercover medewerkers, maatschappelijk werkers en beleidsmakers die samen met een bewezen aanpak een einde maken aan slavenhandel.

IJM redt mensen uit slavernij, en hun doel is om slavenhandel voorgoed kapot te maken. IJM werkt samen met lokale autoriteiten om slaven te bevrijden en daders in de gevangenis te krijgen. Ze laten slaveneigenaren in de rechtbank vervolgen en zorgen dat dit een afschrikkende werking heeft voor andere slaveneigenaren, in de hoop dat ze hun praktijken stoppen. Bevrijdde slaven worden veilig opgevangen en krijgen een persoonlijk nazorgplan.

IJM gelooft dat moderne slavernij nog in onze levens helemaal gestopt kan worden. Uw gift kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Met uw hulp worden mensen uit slavernij bevrijd en krijgen zij alle steun die ze nodig hebben.

