

De stip op de horizon en de puntjes op de i



Visiedocument NGK “De Ark”

2019-2023

DE  ARK

Inleiding

Veel bedrijven en organisaties werken met een zogenaamd **mission statement**. Ook onze kerk heeft er verschillende gehad. Op zich is er niets mis met het hebben van een korte en krachtige omschrijving van de missie van de organisatie.

Het bijzondere van de kerk is echter dat ze geen **eigen, zelfgekozen** missie heeft. De kerk is zelf een **geroepen en gezonden** eenheid. Haar roeping en missie worden bepaald door de Zender, niet door de gezondene.

In Gods dienst moet de dienaar slechts één doel voor ogen hebben: het uitvoeren van Gods agenda, Gods project, Gods programma, Gods wil. Oftewel: we zijn op weg in Gods richting.

In dit document beschrijven we wél op grond van de Bijbel het grote plan van God, maar vormen geen apart **mission statement**. We proberen dicht bij het Bijbelse taalgebruik te blijven

We gebruiken de term **visie** om in meer algemene zin onze richting onder woorden te brengen. In de Nieuwe Bijbelvertaling komt dit woord ook één keer voor:

Spr 11:14 Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.

Je zou hier ook kunnen spreken over **beleid**, zoals de NBG-vertaling doet.

Wanneer we ons geloof belijden met de Apostolische Geloofsbelijdenis, dan doen we dat in het besef, dat we verbonden zijn met de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen. Onze gemeente staat dus niet op zichzelf, maar is opgenomen in het grote plan van God met deze wereld. Dat is het grote perspectief van schepping tot voleinding, van Genesis tot Openbaring.

Binnen het grote plan van God heeft iedere plaatselijke kerk een eigen taak, bepaald door de unieke historische situatie waarin zij zich bevindt. Dat geldt natuurlijk ook voor de NGK “De Ark” in Maassluis in de 21^e eeuw. We mogen nadenken over het perspectief op de kortere termijn, en ons een **visie** vormen op de nabije toekomst (1-5 jaar).

Maar uiteindelijk komt het erop aan wat we concreet gaan **doen**, om deze visie gestalte te geven. We zijn een actieve gemeente, waarin al een breed scala van activiteiten wordt ontplooid. Met het grote aantal leden en de vele gaven die er zijn, zoeken we met elkaar ook naar nieuwe mogelijkheden om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God.

Hieronder beschrijven we een visie voor Maassluis, met het grote plan van God in gedachten (“*de stip op de horizon*”), en maken deze concreet voor onze gemeente (“*de puntjes op de i*”).

Het grote perspectief: Gods doel en plan. De stip op de horizon

Wat is nu eigenlijk het grote plan van God? Wat is Gods **roeping** voor zijn gemeente? Een duidelijk antwoord op deze vragen vinden we in Efeze 4:1-16. Daar schrijft Paulus:

*Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de **roeping** die u hebt ontvangen:*

- *wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.*
- *Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:*
 - *één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,*
 - *één Heer, één geloof, één doop,*
 - *één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.*
- *Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er: 'Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.' 'Hij steeg op' –wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als*

hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.

- *Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid **van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.***
- *Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, **samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.** Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenschap, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.*

Het zijn heel grote woorden die Paulus hier spreekt. Je moet ze lezen en herlezen, en ze rustig op je in laten werken.

De *roeping van de gemeente* omvat: onderlinge liefde, eenheid en eensgezindheid, toerusting tot dienstbaarheid op basis van de genadegaven die je ontvangen hebt, en steeds meer op Christus gaan lijken.

En het *grote einddoel* is dat Christus **alles tot volheid** zal brengen, dat al Gods plannen, profetieën en beloften zullen zijn vervuld, totdat God zal zijn **alles in allen**. Dan zullen we eindelijk zo volmaakt zijn als Christus.

Het is Gods doel om met al de mensen die Hij geschapen heeft voor altijd samen te zijn, in volmaakte harmonie. God verlangt ernaar zich te verbinden aan ons, nu al midden in de gebrokenheid van ons bestaan en straks volmaakt op de nieuwe aarde. Daar is God vanaf de zondeval in het paradijs op uit: herstel van de relatie met Hem en herstel van onze onderlinge relaties.

Om dat doel te verwezenlijken zet God mensen in. Hij riep het volk Israël voor die taak en later kwamen daar de gelovigen uit alle andere volken bij. Samen vormen zij de gemeente van Jezus Christus. Daarmee is ook meteen de spil genoemd waar alles om draait: **Jezus Christus**. Hij is degene die ons terugbrengt bij God de Vader. Alleen door Hem kunnen we leven, volmaakt en eeuwig leven. Door zijn lijden, dood, opstanding, hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest maakt Hij dat mogelijk. We kunnen weer verbonden zijn met God de Vader! Wanneer die verbinding weer hersteld is, vernieuwt God ons stap voor stap naar het beeld van Jezus Christus. Hij doet dat door zijn Heilige Geest, die in ons komt wonen.

De visie van NGK “De Ark” Maassluis

Wat betekent dat voor hoe wij kerk zijn? Iedere christen en iedere plaatselijke kerk probeert, als het goed is, te leven naar Gods wil en zo met God mee te werken dat Gods doel gerealiseerd wordt. Voor iedere christen en voor iedere plaatselijke kerk kan dat wel om een andere invulling vragen, die afhankelijk is van diverse factoren.

De Bijbel gebruikt verschillende namen en beelden voor de gemeente: woonplaats van de Geest, lichaam van Christus, stad op een berg, koninklijk priesterschap, tempel van God bestaande uit levende stenen, bruid van Christus, enz.

De kerk is bedoeld als een liefdevolle gemeenschap van volgelingen van Jezus, die God aanbidden, voor elkaar zorgen, groeien in dienstbaarheid en toewijding aan God en aan elkaar. Die groeien in kennis, vertrouwen en liefde. En ook als een gemeenschap die profetisch in deze wereld staat, die als zout bederf weert en smaakt geeft en die als licht schijnt in een verduisterde wereld. De kerk als baken van hoop, als veilige thuishaven en als plaats waar je samen mag groeien in discipelschap.

Uiteraard, kijkend naar Gods doel en plan, is de kerk ook bedoeld om hen op te zoeken die nu nog niet met God verbonden zijn door Jezus Christus. Aan hen mogen wij in daad en woord verkondigen, dat Jezus Heer is en ook hun Heer wil zijn!

God heeft het zo bedoeld dat we door een Christelijke levensstijl een voorbeeld zijn voor mensen, die Hem nog niet kennen:

Mt 5:16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Joh 13:35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Gavengericht gemeente-zijn

God heeft ons geschapen als zijn rentmeesters. We hebben de opdracht gekregen om zijn schepping te beheren en te werken in zijn Koninkrijk. Zonder activistisch te willen klinken, moeten we constateren dat van ons geen passieve houding wordt verwacht:

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. (1Pet 4:10)

Om zijn doel te realiseren schakelt God altijd mensen in. In zijn plan spelen wij een rol door hoe we leven en hoe we als kerk georganiseerd zijn en onze leden helpen te groeien. Dat is wat we ook in de Bijbel terugzien, dat christenen en plaatselijke kerken in hun unieke situatie en in hun tijd keuzes maken en die waar nodig ook weer bijstellen. God geeft ons daar ruimte en vrijheid in, maar

alleen God zorgt voor de groei, op zijn manier en op zijn tijd.

*Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs
zwoegen de bouwers. Ps 127:1*

We mogen werken onder Gods zegen en in de kracht van de Heilige Geest. Wij geloven niet in een maakbaarheidsideaal, maar wel in het gavengericht jezelf inzetten. Dat is wat wij kunnen doen. God doet de rest. Hij alleen kan in de harten van mensen iets veranderen. Hij alleen kan ons laten groeien en ons steeds meer laten lijken op Jezus.

Het ABCDE als hulpmiddel

Een handig hulpmiddel daarbij, komt van de Engelse theoloog Graham Tomlin. In zijn boekje *Een kerk die verrast* beschrijft hij het ABCDE van de kerk, vijf categorieën van hoe God zijn kerk bedoeld heeft: **aanbidding, betrokkenheid, compassie, discipelschap en evangelisatie**. Deze vijf dragen elk op hun eigen manier bij aan het herstel van relaties, zowel tussen God en mensen als tussen mensen onderling, als met de hele schepping.

Het ABCDE is een hulpmiddel, niet volmaakt, zoals geen enkele theologie, dogma of hulpmiddel voor gemeenteopbouw dat is. Het is niet bedoeld als meetlat of stok om te slaan, maar als een hulpmiddel om Gods verlangen in een paar alinea's samen te vatten, ons te

helpen te groeien in dat verlangen en ons leven er aan te spiegelen.

Hieronder staat een samenvatting van het ABCDE met een aantal reflectievragen, die ons kunnen helpen om te zien of we op de koers van God varen. Je kunt ze jezelf stellen als christen op je eigen plek, maar ook als kringen en als hele kerk samen.

Aanbidding

Wij zijn gemaakt om God te aanbidden in ons persoonlijk leven én in de kerk. Daar waar christenen samenkomen, is God aanwezig. Een zin in de preek, een lied, een spreuk, een moment van stilte kunnen je op die momenten diep raken. Aanbidding vloeit daar bijna vanzelfsprekend uit voort. Als we God aanbidden, komt er ruimte in ons hart en in ons denken en kan Hij tot ons spreken.

Aanbidding is ook God de eer geven die Hem alleen toekomt en je onder zijn gezag plaatsen. Daarom kan echte aanbidding nooit alleen uit woorden of liederen bestaan. Aanbidding gaat altijd samen met een leven van gehoorzaamheid en met daden die bij het nieuwe leven met Jezus Christus passen.

Reflectievragen: Merken we dat de zondagse eredienst ons geestelijke leven voedt, en ons de mogelijkheid geeft om dicht bij God te komen en intimiteit en ontzag te ervaren? Ervaren we dat ook op de kringen? En hoe functioneert de aanbidding in ons eigen leven en samen met onze huisgenoten (als we die hebben)?

Betrokkenheid

Tomlin beschrijft betrokkenheid heel mooi. Hij stelt dat de kerk bedoeld is om mensen met elkaar in relatie te brengen, zodat ze zorg en onderwijs kunnen geven en ontvangen. Door met elkaar verbonden te zijn, de maaltijd te delen en elkaar te ontmoeten, ontstaat er ruimte om de vriendschap die God brengt te ervaren.

Reflectievragen: Is er een structuur waarbinnen iedereen zorg en onderwijs kan geven en ontvangen? Naar wie zie ik zelf om? Wie ziet er naar mij om? Wie kan van mij leren? Van wie kan ik leren? Ervaren we dat we een bijdrage kunnen leveren, of zijn we grotendeels passieve ontvangers?

Compassie

Wat doet God aan de pijn in zijn wereld? God verzamelt een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij herstel. Die goed willen doen in de levens van anderen, vanuit de blijdschap over de goede God die hun eigen leven mooi maakt en vanuit de liefde die God aan hen geeft. Vitale kerken zijn ook hierin relevant voor hun omgeving. Ze hebben compassie met mensen die pijn lijden en werken aan gezonde relaties en gezinnen. Hun compassie blijft niet beperkt tot hun directe omgeving en woonplaats. Ze zetten zich ook in voor gerechtigheid wereldwijd.

Ook hebben ze compassie voor Gods schepping. Ze gaan daarom op een verantwoorde manier om met het milieu en geven het goede voorbeeld.

Reflectievragen: Doen wij als kerk iets waarin praktische en effectieve zorg voor de plaatselijke gemeenschap wordt uitgedrukt? Past dit bij de behoeften van die gemeenschap en bij onze bronnen? Hoe dragen we als kerk actief zorg voor de schepping? Hoe is het met onze betrokkenheid op de rest van de wereld?

Discipelschap

Of ze nu nog maar net tot geloof zijn gekomen of al heel lang christen zijn, de kerk helpt gelovigen om te groeien: geestelijk, persoonlijk én in relaties. Zo gaan ze steeds meer op Jezus lijken. Tomlin schrijft hierover: 'Kerken van het koninkrijk meten hun 'succes' niet af aan het aantal mensen dat komt, of de hoeveelheid bekeerden, maar aan het niveau van verandering dat in de levens van mensen zichtbaar is.' God houdt van elk mens, ongeacht hoe en wie wij nu zijn. Hij aanvaardt ons onvoorwaardelijk door Jezus Christus. Maar Hij houdt teveel van ons om ons te laten zoals we zijn. In een levenslang proces wil Hij ons steeds meer laten lijken op Jezus. Dat noemt de Bijbel 'heiliging'. God nodigt ons uit om weer met Hem verbonden te zijn. Hij wil ons daarna veranderen, stap voor stap het nieuwe leven in ons laten groeien. Dat is best een uitdaging. Daarom is onze slagzin als kerk: 'De Ark, uitnodigend en uitdagend'.

Reflectievragen: Is er een (veilige en vertrouwde) structuur die ons als christenen helpt om ten opzichte van elkaar verantwoordelijkheid te dragen voor de geestelijke groei? Concreter: Hebben we mentoren? Zijn we zelf mentoren voor anderen? Geeft het onderwijs ons praktische aanwijzingen om het leven onder Gods bestuur te ontwikkelen?

Evangelisatie

Ga de wereld in, zegt Jezus. Vanuit de relatie die je met hen hebt, maak je jouw familie, buren, collega's en vrienden bekend met het christelijk geloof. Dat werkt het krachtigst als je niet alleen met hen over het christelijk geloof praat, maar het ook laat zien en ervaren. Het moet zo werken dat mensen zo enthousiast worden dat zij op hun beurt ook weer mensen uitnodigen voor een kennismaking met het christelijk geloof.

Leef een publiek leven, deel je verhaal over wat God in jouw leven heeft gedaan en vandaag doet en nodig mensen uit om daar iets van mee te maken. Deel je leven met mensen om je heen, laat ze in de keuken kijken van jouw/onze verbondenheid met God.

Een kerk, en christenen op hun eigen plek, zijn door God geroepen om midden in de samenleving te staan, open en gastvrij, liefdevol en zorgzaam, kritisch wanneer nodig en anders waar God dat van ons vraagt. Maar wel altijd gedreven door de liefde van God, die Hij in Jezus Christus liet zien.

Wanneer **Aanbidding, Betrokkenheid, Compassie, Discipelschap** gezond functioneren en in balans zijn, zijn ze alle vier in zichzelf ook al **Evangelisatie**.

Want een kerk en christenen op hun eigen plek, die zo leven, nodigen vanzelf uit, prikkelen, verrassen, dagen uit, maken nieuwsgierig.

Reflectievragen: Hebben we als kerk een plaats voor zoekers, zodat zij vragen kunnen stellen over het christelijke geloof en kunnen ontdekken wat kerk inhoudt – Alpha of iets dergelijks? Zoeken we als kerk zelf ook actief de zoekers op? Rusten we elkaar voldoende toe om

het Evangelie waar mogelijk te kunnen verwoorden,
bijvoorbeeld door te kunnen verwoorden wat God in onze
levens doet?

Wat doen we al aan ABCDE?

NGK “De Ark” is een zeer actieve gemeente. Als je de
tientallen activiteiten ordent volgens de waaier van het
ABCDE, dan krijg je het volgende – niet uitputtende –
beeld.

Aanbidding en gebed: kerkdiensten, kringen, prayer
room, week van gebed, nacht van gebed, zang- en
muziekteams, avond uur, persoonlijke voorbede,
jeugdverenigingen, concerten, bezinningsweekend van
kerkenraad en staf.

Betrokkenheid: kerkdiensten, kringen, Arkjournaal,
Team Pastoraat, gebedspastoraat, persoonlijke voorbede,
gebedsmail, St. Present, BOOM, jeugdverenigingen, 55+
club, kaarten sturen, gemeenteweekend,
activiteitencommissie, diaconaat, Open Ark, Bewegen &
Ontmoeten, Deelgemeente, samen eten met Kerst en
Pasen.

Compassie: Deelgemeente, St. AK, St. Regenboog, St.
Present, Voedselbank, BOOM, Collectes, Big Five, ZOA.

Discipelschap: kerkdiensten, kringen, preken,
Bijbelstudie, leerlijn (0-23 jaar), jeugdverenigingen,
catechese, deelgemeente.

Evangelisatie: Alphacursus, Bètacursus, jeugdalpha, openheid in jeugdwerk en kringen om vrienden uit te nodigen, Open Ark, NL Zoekt, Bewegen & Ontmoeten, Kerstdienst, kindermoment.

Dit is zomaar een greep uit het vele dat we doen, georganiseerd vanuit kerkenraad of staf, maar ook op persoonlijk initiatief, of deelnemend aan organisaties die buiten onze kerk zijn opgezet.

Op grond van deze opsomming zou je je bijna afvragen of er nog wel ruimte is voor nieuwe plannen. Wij denken van wel en presenteren hieronder de plannen voor de komende tijd. Voor een deel bestaat dit uit het verder ontwikkelen van al gestarte initiatieven. Voor een ander deel betreft het nieuwe plannen.

Plannen voor de komende tijd

De puntjes op de i

1. **Zondagse samenkomsten.** Op zondag komen we als gemeente samen om God te aanbidden, geestelijk te groeien en elkaar te ontmoeten. We gaan onderzoeken of er behoefte is aan (1) een andere invulling van de diensten, (2) andere diensten naast de bestaande diensten en (3) hoe deze, eventueel samen met andere kerken in Maassluis, te organiseren.

2. De functie van **kringleider** gaan we in het nieuwe seizoen anders invullen. Tot nu toe functioneren de kringleiders in de praktijk vaak als coördinatoren of

aanspreekpunten. Dit wordt nu een rol met iets meer taken, verantwoordelijkheden en zo nu en dan overleg. De precieze taakomschrijving wordt nog uitgewerkt. Vanzelfsprekend is er goede toerusting nodig om kringleider te zijn en die gaan we dan ook verzorgen. We denken aan diegenen die nu al coördinatoren of aanspreekpunten zijn, maar dat is geen voorwaarde. Gave(n) zijn veel belangrijker. Je kunt als kringleider gaan functioneren in je huidige kring, als daar draagvlak voor is of in nieuw te vormen kringen. Kringen die op de oude voet verder willen (zonder kringleider in de nieuwe zin van het woord) zijn daar vrij in. Hun coördinatoren/aanspreekpunten zijn ook nog steeds van harte welkom op de toerustingsavonden.

3a. Aan gemeenteleden die daar een verlangen naar hebben, bieden we een leertraject aan van **Nederland Zoekt**. Deze leergemeenschap is geen model, maar meer een manier van leven. Je leert om je agenda anders in te richten en andere prioriteiten te stellen. Zodanig dat er ruimte komt om op een hele natuurlijke manier je leven te delen met mensen om je heen die Jezus Christus nog niet kennen. Dat doe je in zogenaamde ‘Goed Nieuws-groepen’. Dat is doorgaans veel gemakkelijker dan alleen en dit is ook hoe de vroege kerk in de samenleving stond. Iets heel ouds en beproefds dus, maar in een nieuw jasje, op maat gesneden voor onze cultuur en tijd. De ‘Goed Nieuws-groepen’ staan open voor iedereen en we zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking met andere christenen in onze omgeving.

Kernwaarden van het gedachtegoed van NL-Zoekt zijn verder:

- Een cultuur van discipelschap; discipelen maken die op hun beurt weer discipelen maken enz. Samen levenslang leerling van Jezus zijn en dat blijven oefenen; geen acties, geen activiteiten, maar een manier van leven. Reflectievragen: ‘Wat heeft God tegen mij/ons gezegd? En wat ga ik/wij daar mee doen?’
- Een cultuur van leiderschap, waarin begrepen zijn: gavengerichtheid, ruimte om te oefenen en fouten te maken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

3b. Wie dit gedachtegoed aansprekend vindt en er wel iets mee wil doen, maar nog niet weet hoe, bieden we **toerusting op maat** aan. We helpen je om eenvoudige stappen te zetten om (een stuk van) je leven te delen met mensen die Jezus Christus nog niet kennen. Je kunt je hier alleen, als koppel of als vrienden voor aanmelden, met je kring of met een nieuw te vormen kring/groep.

4. Visie ontwikkelen op groei en samenhang. Onze gemeente is de afgelopen jaren sterk gegroeid in aantal leden (momenteel ruim 550). Dit schept allerlei mogelijkheden (meer gaven, ideeën en handen), maar kan ook leiden tot moeilijkheden (verlies van samenhang en verbondenheid; tekort aan zalen voor de verschillende activiteiten, e.d.). Daarom willen we de komende tijd een visie ontwikkelen op groei en samenhang.

5. Implementeren van de Leerlijn. O.a. opzetten van ouderondersteuning. Als kerk voeden wij geen kinderen op, dat doen ouders. We kunnen helpen door hen

handvatten daarvoor te bieden.

6. Duurzaamheid, rentmeesterschap. We zijn ervan bewust dat God ons de opdracht gegeven heeft om rentmeester te zijn over de schepping. We brengen dit als kerk nog onvoldoende in de praktijk. Daarom willen we meer aandacht geven aan duurzaamheid en rentmeesterschap.

7. Meer contacten tussen oud en jong, het leren van en met elkaar.

God geeft ons aan elkaar als familie, die bestaat uit verschillende generaties. Ze leren van elkaar en zorgen voor elkaar. Als eerste praktisch invulling hiervan hebben we het project “Tien voor tieners” gehad. Als voorbeeld start er komend seizoen weer zo’n project.

8. Opzetten van een Gemeentepanel. Dit heeft tot doel om een klankbordgroep te zijn, waar we naar elkaar kunnen luisteren, weten wat er leeft en waarin we elkaar kunnen opbouwen. We willen een brede vertegenwoordiging uit de gemeente qua leeftijd en man/vrouw verhouding. Wij zien een groep van 8-10 mensen voor ons, bij voorkeur kringleiders of kringleden, die hun kring kunnen vertegenwoordigen. Er zal circa twee keer per jaar een ontmoeting zijn waarin vraagstukken besproken kunnen worden die de kerkenraad voorlegt of zaken die het beleid betreffen en die uit de kringen zelf voortkomen.